

bregjelampe.nl

Zingeving op de Zuidas

JAN. 31, 2012

Tekst: Bregje Lampe**Foto: Dingena Mol**

Ad van Nieuwpoort (rechts) en Ruben van Zwieten in de Thomaskerk

Vanuit zijn werkkamer in de protestantse Thomaskerk kijkt Ad van Nieuwpoort (45), die in 2004 als predikant in deze kerk begon, uit op de glazen torens van het WTC en andere kantoren op de Zuidas. Volgens Van Nieuwpoort behoort dat financiële centrum net zo goed tot zijn werkgebied als de woonwijk waarin de kerk staat. Eind 2006 begon hij de stichting Kerkelijk Present, om ook de zakenlieden in de buurt te bereiken. De naam werd vrij snel veranderd in Zingeving Zuidas, zodat de relatie met het christendom de heidenen in de omliggende kantoor-torens niet direct zou afschrikken.

“Het is niet de bedoeling van de stichting zieltjes voor de kerk te winnen. We willen de mensen die hier werken, en die voortdurend bezig zijn met steeds meer geld verdienen, iets tonen van een andere wereld. Een wereld waarin het niet alleen maar om geld, feiten en cijfers gaat. Uiteindelijk gaat het ons om de vraag wat een mens tot een mens maakt,”

